



Upptäckande bibelläsning

Upptäckande bibelläsning är ett enkelt verktyg som får oss att reflektera runt bibelordet. Det kan användas vid enskild läsning, men ännu hellre två och två eller i en mindre grupp - med människor som inte är kristna eller med dem som varit kristna länge.

Upplägget är enkelt. Läs ett textavsnitt ur Bibeln tillsammans ett par gånger och samtala sedan om det ni hört med hjälp av upptäckande frågor. Genom att läsa Bibeln på det här sättet med människor vi möter får de verktyg att själva lära känna Gud genom Hans Ord och de blir rustade att i framtiden fortsätta livnära sig själva genom Ordet. För människor med muslimsk bakgrund är dessa bibelstudier också ett sätt att tränas i att reflektera över sin tro och att låta den Heliga Skriften tala direkt till dem, istället för att endast lyssna till en ledars undervisning. Gud vill tala direkt till oss. Han vill ha en intim relation till varje människa. Dessa bibelstudier behöver inte ledas av en utbildad teolog, utan vem som helst kan leda dem. Vi kan också använda oss av olika språk i läsningen; en person kan läsa på arabiska och en annan på engelska eller svenska.

På www.BibleGateway.com hittar ni Bibeln översatt till många olika språk.

Vilka bibeltexter bör man välja?

Vilka texter som studeras beror på de människor som möts. Kanske träffar du en kvinna som brottas med känslor av utanförskap. Då kan du fråga om hon skulle vilja läsa i en Helig skrift om Guds tankar om just detta. Ni studerar tillsammans en eller flera texter som rör ämnet.

Kanske har du en grupp nykristna med muslimsk bakgrund, som vill lära sig mer om Jesus. Då kan ni gå igenom ett helt evangelium tillsammans, med regelbundna träffar.

Eller så är ni en grupp som behöver få höra mer om det hopp vi har genom Jesus. Ni kan då studera "sju texter om hopp": Det förlorade fåret – Luk. 15:1–7, Kvinnan som fångats i äktenskapsbrott – Joh. 8:1–11, Liknelsen om den ihärdiga änkan – Luk. 18:1–8, Den barmhärtige samariten – Luk. 10:25–37, Liknelsen om ogräset – Matt. 13:24–30, Den rike mannen och Lasarus – Luk. 16:19–31 och Den smala dörren – Luk. 13:22–30.

Ett annat förslag är att studera Jesus 7 tecken i Johannesevangeliet: Jesus förvandlar vatten till vin – Joh. 2:1–11, Jesus botar en ämbetsmans son – Joh. 4:46–54, Jesus botar en sjuk vid Betseda – Joh. 5:1–18, Jesus mättar 5 000 – Joh. 6:1–15, Jesus går på vatten – Joh. 6:16–21, Jesus botar en man som föddes blind – Joh. 9:1–12 (13–41), Jesus uppväcker Lasarus – Joh. 11:1–46 (kortversion 17–46).

Eller så kan man läsa om utvalda personer, tex Josef eller Abigail.

Mer?

Om gruppen som ses är en *lärjungatränande gemenskap* (cellgrupp, husförsamling, regelbunden bönegrupp eller liknande) så kan den upptäckande bibelläsningen enkelt utvecklas till en hel kväll av gemenskap, bön och delande. (Se *Lärjungatränande gemenskap med upptäckande bibelläsning*). Målet för ett regelbundet upptäckarbibelstudium kan vara att det leder till lärjungagrupper.

1. Läs berättelsen.

Läs berättelsen högt, alla följer med i sina Biblar. Låt sedan en person läsa om texten, när de andra har stängt sina Biblar och bara lyssnar.

2. Ställ frågor.

Uppmuntra alla att tala. De som inte brukar läsa Bibeln kan se saker som de vana bibelläsarna inte ser. Frågorna kan tex vara:

- Vad lär vi oss om MÄNNISKAN?
- Vad lär vi oss om GUD?
- Finns det något EXEMPEL att följa?
- Finns det en SYND att undvika?
- Finns det ett LÖFTE att lita på?
- Finns det en BEFALLNING att lyda?

Samtala och reflektera sedan gärna på en mer personlig nivå.

- Vad var VIKTIGAST för dig i dagens text?
- Är det något i ditt tänkande, din attityd eller dina handlingar som kan FÖRÄNDRAS?
- Vad kan du GÖRA för att leva ut detta?

3. Avsluta med bön.