

# Lärjungagrupp med upptäckande bibelläsning



## MÖT VARANDRA

Möt varandra genom att dela livet tillsammans.

- Vad är du tacksam för den här veckan?
- Kämpar du med något som vi kan be för?
- Har något från förra veckans bibelberättelse påverkat dig/ditt sätt att vara?
- Delade du förra veckans bibelberättelse med någon?

Tillbe Gud, be för varandra och för bibelläsningen.

## MÖT GUD

Möt Gud genom att studera Hans ord.

- Läs först berättelsen med öppna biblar.
- Låt en annan person läsa om texten när de andra har stängt sina Biblar och bara lyssnar.
- Låt en person återberätta med egna ord, utan att ni tittar på texten. De andra kan fylla i om något väsentligt saknas.

Ställ frågor till Bibelns berättelse.

- Vad lär vi oss om MÄNNISKAN?
- Vad lär vi oss om GUD?
- Finns det något EXEMPEL att följa?
- Finns det en SYND att undvika?
- Finns det ett LÖFTE att lita på?
- Finns det en BEFALLNING att lyda?

Samtala och reflektera på en mer personlig nivå.

- Vad var viktigast för dig i dagens text?
- Var något i texten svårbegripligt eller tungt för dig?
- Är det något i ditt tänkande eller i dina handlingar som kan förändras?
- Vad kan du göra till nästa samling för att leva ut dessa förändringar? Var konkret.

## MÖT ANDRA

Förbered er att under den kommande veckan välsigna människor ni möter.

- Återberätta dagens bibelberättelse två och två, med egna ord.
- Vem kommer du dela den här berättelsen med?
- Finns det någon person som ni som grupp kan välsigna kommande vecka? Hur?

Be för varandra och för människor runt er.

- Tacka Gud för det han har talat till er.
- Bekänn de synder som uppenbarats av dagens bibelberättelse.
- Be Gud att möta de behov ni upptäckt under dagens bibelstudium.
- Be Gud visa er om det finns specifika personer ni bör dela dagens bibelberättelse med.
- Be för andra människor i er närhet.
- Sänd varandra ut i de sammanhang ni befinner er i.